

Hoe overleef ik mijn (pleeg)ouders?



VRAAG JIJ JE OOK WEL EENS AF...

- Of je de enige bent op school die in een pleeggezin woont?
- Of anderen het ook lastig vinden om pleegkind te zijn?
- Of je pleegouders ooit eigen zullen voelen?
- Hoe je omgaat met (pleeg)broers en (pleeg)zussen?
- Hoe je met iedereen contact moet blijven houden?
- Of je altijd maar aardig moet zijn?
- Wat anderen vertellen over waar ze wonen?

WAT GAAN WE DOEN?

In een groep praten we over jouw plek binnen het (pleeg)gezin, over broers/zussen, de leuke en minder leuke kanten van wonen in een pleeggezin.

Tussendoor doen we allerlei opdrachten, soms een quiz, creatieve dingen, een spel, kijken we een video of discussiëren we met elkaar. Dit gebeurt in een veilige omgeving met jongeren die net als jij in een pleeggezin wonen en daarbij twee begeleiders.

De groep komt in ieder geval vier keer bij elkaar (of meer als de groep dat wil).

Ben je tussen de 13 en 17 jaar? Wil je weten hoe andere jongeren het vinden om in een pleeggezin te wonen? Dan is deze groep iets voor jou!

Zodra er voldoende nieuwe aanmeldingen zijn starten we weer een groep dus meld je snel aan!

Tijdstip: 19.30-21.00u

Wil je meer info? Je direct opgeven? Bel/mail dan met 1 van de begeleiders:

Annemarie | a.manschot@rading.nl | 06 221 393 46

Christel | c.poppeliers@rading.nl | 06 221 347 63

Hans | h.hageman@rading.nl | 06 221 233 02